

Algemeen

Een uitstekende wegenkaart voor dit gebied is de Michelin 576 Regional Espagne, schaal 1/400.000. Deze bevat het gebied Extremadura, Castilla La Mancha, Madrid.

Reis heen en terug: Het gehele gezelschap vliegt met de Boeing 737 800/900 heen en weer naar en van Madrid Badajas.

Vervoer in Spanje: Ton en ik rijden de hele reis in een Citroën Jumper, diesel, ruim busje voor 9 personen, Ton met bijna stahoogte en ik een verlengde en verhoogde versie. De kofferruimte is bij Ton net voldoende voor de koffers en handbagage, het mijne is ruim. Deze busjes zijn niet nieuw, de bus van Ton heeft ruim 52.000 km gereden, dat is aan veel dingen te merken. Overal deuken, de buitenspiegel zit met plakband vast, enzovoort. De bus van mij heeft minder gereden (36,869 km) en gebreken, het oliepeil staat op minimum gedurende de gehele reis.



Verblijf in Extremadura:

Het **Hotel Soterraña** is midden in Madroñera gelegen. Onze kamers zijn in een dependance, een mooi gerestaureerd oud huis. Er is geen verwarming en in de nacht wordt het 12°C op mijn kamer.

Het **Casa Rural el Cabrerin** in Villa Real de San Carlos is een aardig hotel, gelegen midden in de natuur en vlak bij de belangrijkste spot van de Extremadura, de Peñafalcon.

Wij krijgen vanuit beide hotels een lunchpakket mee met een flesje water,

Weer: Wij hebben deze reis enorm geboft met het weer. Alleen op de laatste twee dagen flinke regen. De maximum temperatuur was 18°C op de eerste dag. Voor de rest was de maximum temperatuur rond de 16°C. Op het einde van de reis kwam de temperatuur niet boven de 6°C uit. De nachten waren rond het vriespunt.

Elektriciteit: De elektriciteit is zoals in Nederland 220 volt. De stopcontacten op de hotelkamers zijn allen zoals in Nederland.

Drinkwater: Het water uit de kraan is goed drinkbaar. Wij krijgen bij het lunchpakket een flesje water mee.

Algemeen dagprogramma: Ochtendwandeling om kwart voor 7, daarna ontbijt om 8 uur en vertrek om 9 uur. 's Avonds lijsten een half uur voor dinertijd, gevolgd door het doornemen van het programma van de volgende dag gevolgd door het diner. Dat laatste afwisselend om 8 of 9 uur.

Zondag 23 maart

05.55 uur: Ik vertrek met de auto van huis, onbewolkt, 1° C, windastil. Bij Amsterdam trekt de lucht helemaal dicht en begint het te regenen. Het hagelt en sneeuwt en de weg wordt helemaal wit. Er wordt langzaam gereden. Om 06.40 uur zijn wij op Schiphol, het weer is enorm verslechterd. Iedereen is op eigen gelegenheid naar binnen gegaan.

07.10 uur: Na het afgeven van de bagage in de kofferautomat naar de handbagagecontrole. Ook deze keer weer moeten de schoenen uit, voor de rest verloopt het vlot.

09.20 uur: Iedereen is aan boord van een Boeing 737-800 van de KLM, de Snipe = watersnip, ingericht voor 171 passagiers en voor $\frac{3}{4}$ bezet. Wij vertrekken mooi op tijd en de vliegduur is 2 uur en 10 minuten. Aan boord wordt er een lunch verstrekt, die nog smaakt ook.

11.45 uur: Wij zijn geland op Madrid Barajas, half bewolkt, bijna windstil en 8 ° C. Onze bagage komt snel binnen. Het vinden van het autoverhuurkantoor is nog een probleem, het is bij T1 en op de begane grond en niet boven.

13.20 uur: Wij zijn vertrokken in de busjes en onze portofoons werken niet. Het is mooi helder weer en 14° C. Wij houden continu de A4/A5 aan, daarna de A5 Madrid/Badajoz en later A5 Badajoz volgen. Daarna wordt Portugal en Cáceres aangegeven. Om 15.00 uur verlaten wij de autoweg (na Talavera) en gaan richting Calera y Chozas over de weg 4130. Hier houden wij een korte pauze. Daarna weer de autoweg op richting Badajoz. Tegen 13.50 uur komen wij aan de wegsplitsing met de ene kant Parc Naturel de Monfragüe en Portugal en de andere kant Trujillo en Cáceres en kiezen Trujillo. Tegen 4 uur nemen wij de afrit Suacedilla waar ook een atoomcentrale is gelegen. Hier houden wij een korte stop bij het water met veel vogels: monniks- en vale gier, slangen- en dwergarend, purperkoet, purperreiger, woudaapje, graszanger en Cetti's zanger. Een rondrit maken lukt hier niet want de landweg is afgesloten. Bij een ander meertje weer een succesvolle korte stop met 5 purperreigers, twee bruine kiekendieven, twee slangenarenden en in de verte een grote groep koereigers.

Daarna de route weer vervolgen richting Trujillo. Wij verlaten da autoweg en nemen de richting Guadeloupe en rijden even over 6 uur Madroñera binnen.

De dependance van het hotel is bijzonder sfeervol, een mooi oud en gerestaureerd huis met open hakenbalken enzovoort.

Bij het lijsten doet de hele groep mee. Wij hebben 45 soorten vandaag.

Bij het diner hadden wij de keuze uit vier voorgerechten, drie hoofdgerechten en 4 nagerechten. Er stond wijn op tafel, een fles voor vier personen en er was mineraalwater op tafel, alles inclusief.

Na afloop zijn er buiten een stuk of vijf dwergooruiltjes te horen. Een enkele heel dichtbij.

Vandaag 334 km gereden

Maandag 24 maart

Ik ga om 07.15 uur alleen op pad, het is 8°C, windstil en hogel sluierbewolking. Overal om mij heen fluiten de zwarte spreeuwen, hoor ik de grauwe gors en een zwarte roodstaart. In de lucht veel boerenzwaluwen, sijs, roodborsttapuit, merel.



Na het ontbijt vertrekken wij om 9 uur, het is 11°C, de portofoon weigert nog steeds dienst. We rijden richting Trujillo om vervolgens via de oude snelweg A-V, die parallel loop aan de nieuwe, richting Cáceres te rijden. Onderweg kun je gemakkelijk stoppen omdat de weg nauwelijks meer wordt gebruikt. We zien een paar maal rode patrijs en zowel zwarte als rode wouw. Na ca 40 km nemen we de 2-de afslag (ccv99) richting Santa Marta de Magasca. In een van de nestkasten die zijn opgehangen voor scharrelaars huist een paartje steenuilen. Wij stoppen om de omgeving verder af te kijken. Wij zien meer dan 90 grote trappen, grote groepen kalenderleeuweriken en een groep van meer dan 100 putters. De lucht trekt dicht en het is 12°C, er is een matige westen wind. We slaan na enkele km's links af een half verharde weg is. Hier direct bij een klein plasje groenpootruiter en rode patrijs. De weg wordt gedurende 25 km gevolgd. In de verte een kleine trap. Als wij bij een klein riviertje met veel bloeiend vlietend waterranonkel pauzeren zien wij een bilgrasmus en een roodborsttapuit. Het begint zachtjes te regenen en de temperatuur zakt naar 10°C. Terug bij de verharde route gaan we richting Torre-

jes te regenen en de temperatuur zakt naar 10°C. Terug bij de verharde route gaan we richting Torre-

jon el Rubio om na de een korte stop langs de Rio Almomte , af te buigen na Santiago del Campo. Onderweg veel Spaanse mussen en enkele zuidelijke klapeksters. Daarna bij een andere rivier een baardgrasmus, het regent nog steeds. Op een plasje een dodaars.

Wij houden om kwart voor vijf een pauze bij de Embalsa de Talavan bij het verlaten nest van een stearend, hier waterral en kleine zilverreiger. Weer terug op de weg naar Torrejon en om half zes een poging voor een grijze wouw bij het laantje met de parasoldennen met de ooievaarskolonie. Wel hier heel mooi een stuk of acht blauwe eksters. Het weer knapt op, de zon komt zelfs door. Via Monroy wordt de terugreis aanvaard. Bij de rivier rotszwaluwen en onze eerste roodstuitzwaluw. Ook nu weer langs de weg, op ongeveer 75 meter, een kleine trap. Op de valreep, mooi met het zonnetje in de rug, in de telescoop, een achttal zwartbuik zandhoenders.

Wij lijsten aan onze eettafel want aan de bar is het te druk. Vandaag 38 nieuwe soorten, hetgeen het totaal tot nu toe op 83 brengt. Tijdens het diner valt het licht uit en komen wij nooit meer aan ons nadenken toe. Na afloop bij kaarslicht een biertje gedronken aan de bar. Als ik tegen 11 uur naar mijn kamer en naar bed ga gaat het licht weer aan. Buiten zijn geen dwergooruultjes meer te horen. In het begin van de avond wel.

Vandaag 141 km gereden, (37344) totaal tot nu toe 475 km gereden.

Dinsdag 25 maart

06.45 uur: wij wandelen met 10 personen, bijna onbewolkt, windstil en 3°C. Hinderlijk is het geluid van veel blaffende honden. Toch nog voor soorten vogels gezien en gehoord: steenuil, hop, grauwe gors, Europese kanarie en baardgrasmus. Aan het einde bij een kruidenrijk veldje veel putters, kneu en sijs.

Om 9 uur gaan wij op pad, windstil, bijna onbewolkt en 6°C. Wij rijden richting Trujillo. In Trujillo houden wij richting Montanchez (EX 381) aan. Net buiten Trujillo houden wij stil bij een klein meertje Embalse de Albufeira met veel soorten vogels: steltkluut, watersnip, groenpootruiter, witgat-



je, aalscholver, bonte strandloper. Daarna verder via Plasenzuela naar Bitija. Om kwart over tien maken wij een korte stop bij de Rio Gibranzos. Op de kruising met de EX 206 houden wij Montanchez aan en rijden er doorheen en houden halt bij de Plaza de Torres om hier te gaan wandelen. Tijdens de wandeling komt het zonnetje door. Wij wandelen door een bos (kurkeiken en tamme kastanjes) en langs de rand er van: boomkruiper, putter, hop, roodborsttapuit en veel Europese kanaries en blauwe eksters.



Tegen 13 uur zijn wij terug bij onze busjes, het is dan 12°C en helemaal bewolkt. Wij gaan richting Cáceres op zoek naar een lunchplek en rijden door Torrequemada (EX 206). In Torreorgaz gaan wij links af de CC 142 op. Om kwart voor twee komen wij aan bij de Embalse del Salor en gaan hier picknicken. Tijdens de picknick komen dwergarend en slangenarend overvliegen. Tegen half drie gaan wij weer verder en rijden onder de autoweg A66 door en rijden op de N630 richting Cáceres. Wij rijden dwars door de stad en houden dan richting Malpartida de Cáceres aan over de N 521 en rijden door Malpartida



Lang het toeristenbureau en het gemeentelijke zwembad en rijden het nationale park binnen, het Monumenta Natural de los Barruecos. Hier veel steltkluten, bontbekplevier, kleine plevier, veel witte ooievaars, witgatje, groenpootruiter en overvliegend een aantal zwarte wouwen. De wind is flink aangewakkerd en is 4-5 Beaufort. Tegen 4 uur zijn wij op de parkeerplaats en gaan hier een uur wandelen. De vogelkijkhut is op slot en wij wandelen een stuk tussen de rotsen door, zogenaamd kussenlava.



Op de terugweg weer langs de grote kolonie witte ooievaars en daarna via de autoweg A58 terug naar Trujillo en Madroñera via de afrit Santa Marta de Magasca. Er komt een dreigende lucht opzetten maar die gaat ook weer over. Na afloop gezellig aan de bar in het hotel met een achttal personen iets gedronken en nagebabbel. Op mijn kamer staat een losse radiator die ik aan zet. Daardoor loopt de temperatuur ietsje op. Vanavond bij het lijsten doet iedereen mee en wij hebben 20 nieuwe soorten, hetgeen het totaal op 103 brengt. Na het diner moet iedereen afrekenen en daarna zitten wij met een grote groep tot half twaalf bij elkaar. Een paar mensen proberen een Flying Blue lidmaatschap te regelen, hetgeen lukt. Vandaag 381 km gereden, totaal tot nu toe 856 km gereden.

Woensdag 26 maart

06.30 uur: Wij gaan weer wandelen, nu met vier personen. Het is onbewolkt en een rustig windje, het is koud met 0° C. Wij zien een groep van meer dan 15 blauwe eksters, in totaal meer dan 50 blauwe eksters, roodborst, hop, grauwe gors, kleine zwartkop, zwarte wouw en roodborst. Net als wij het dorp binnenlopen op een elektriciteitsdraad een zuidelijke klapekster.

Om 9 uur rijden wij weg bij hotel met alle bagage bij ons want wij gaan verkassen. Bij het meertje vlakbij het hotel een aantal futen en vier soorten zwaluwen. Rondom het meertje prachtig bloeiende mimosa en heel veel zwaluwen. Wij gaan eerst tanken. Bij Ton gaan 20 liter meer in dan bij mij, waarschijnlijk was zijn busje niet goed afgetankt. Wij gaan dwars door het kleine dorpje Belén en daarna wordt de weg erg slecht. Dat komt goed uit, dan rijden wij langzaam en kunnen wij goed uitkijken naar de vogels. Dichtbij onze bus een Theklaleeuwerik. Midden op de vlakte, op ongeveer 100 meter afstand van ons, een tweetal kuifkoekoeken. Mooi te zien in de telescopen terwijl ze een grote rups vangen. In de lucht boven ons een honderdtal vale gieren, drie monnikgieren en een

tweetal aasgieren. Wij rijden door Torrecillas de la Tiesa en stoppen dan bij een embalse onder grote eucalyptusbomen. Het weer is enorm opgeknapt en de temperatuur vliegt omhoog naar 16°C, het is licht bewolkt. In de lucht een drietal zwarte ooievaars, mooi te zien recht boven ons.

Om drie uur maken wij een wandeling bij prachtig weer van een uur over de cañada langs de Rio Almonte met waterpieper, mooie roodborsttapuit, veel kleine vlinders en prachtig in bloei staande



planten.

Tegen half vijf zijn wij bij de gierenrots de Peñafalcon en gaan hier een uurtje kijken. Hier naast veel valse gieren die rondvliegen ook een tweetal aasgieren, een slechtvalk, een grijze gors die heel dichtbij kwam zitten en mannetje en vrouwtje blauwe rotslijster. Daarna door naar onze volgende locatie, dat is 5 minuten rijden. Het hotel is gelegen in een piepklein dorpje en heeft te weinig kamers voor de groep. Wij slapen met 3 personen in een dependance, 50 meter verderop.

Ook vanavond weer lijsten met de hele groep en nu aan de dinertafel. Vandaag 7 nieuwe soorten en in totaal tot nu toe 110 soorten. Om tien uur lig ik op bed en de rest is al lang geleden naar de kamers verdwenen. Op mijn kamer is het 's nachts 15°C. Er is geen verwarming.

Donderdag 27 maart

Om zeven uur gaan wij wandelen met 11 personen, een persoon blijft in bed, het is 0°C en er waait een zacht oosten windje.

Op de helling tegenover ons een aantal

edelherten. Onderweg baardgrasmus, grote bonte specht, koekoek, merel, Europese kanarie, groenling. Overal om ons heen horen wij het geroep van de grauwe gors. Onderweg ook nog appelvink



(mooi te zien boven in een boom en later vlakbij onze kamer) en kleine bonte specht. Wij zijn tegen

half negen terug van de wandeling, de temperatuur is opgelopen naar 8°C. De weersverwachting voor morgen en overmorgen lijkt slecht. Wij passen ons programma aan zodat wij de hoogtepunten vandaag reeds allemaal gaan bekijken.

Wij vertrekken in de busjes om half tien en gaan op weg naar de Arroyo de la Vid waar wij een korte wandeling langs de rivier maken in de richting van de Embalse de la Vid III. Eerst kijken wij naar de vogels bij de brug over de Taag. Onder de brug zit een immense hoeveelheid rotsduiven en huiszwaluwen. Daarna houden wij ook nog even halt bij de gierenrots. Op de rots ook nu weer veel vale gieren, slechtvalk, zwarte ooievaar en grijze gors. In het water zwemt een meerval. Om half elf zijn wij dan eindelijk bij de Arroyo de la Vid. Tijdens de een uur durende wandeling rotsmus en ijsvogel.

Daarna terug en naar het kasteel tegenover de gierenrots. Hier is weinig te zien dus wij gaan snel door naar ons volgende punt, de lunchplek bij de brug over de Taag. Na de lunch langs ons dorpje en dan rechts af richting Estacion de la Bazagona. Onderweg zo maar door Ton gestopt om hier een Provençaalse grasmus en ook een Theklaleeuwerik. Wij stoppen bij de picknickplaats La Tajadilla, vlak voor de stuwdam. Op deze picknickplaats een makke vos en een appelvink. Tegenover deze plaats een grote rots met vale gieren en raven.

Als wij stoppen bij een mirador om over het stuwmeer uit te kijken zien wij ook hier een makke vos.

Even later bij een bruggetje een aantal blauwe eksters en parende zwarte wouwen. Daarna gestopt bij een rots Portilla del Tiétar met vale gieren, zwarte ooievaar en een prachtig mooi



zichtbaar in de telescopen een oehoe op zijn nest. Een Spaanse keizerarend voert mooi in het zonnetje een show op voor ons. Hier ook baardgrasmus, grijze gors, een paartje slangenarend en een steenuil. Om kwart voor vijf zijn wij terug bij het kasteel (vanaf de bovenste parkeerplaats een trap naar boven van 151 treden) tegenover de gierenrots. Ook nu betrekkelijk weinig voorbijvliegende gieren, dit in tegenstelling tot gisteren rond deze tijd. Ook het licht zat wat tegen. Het was donker op deze tijd.

Om half zes weer terug naar ons hotel. Na afloop met een achttal mensen een biertje gedronken voor het diner.

20.30 uur lijsten met de hele groep: Vandaag 13 nieuwe soorten en in totaal tot nu toe 123 soorten.

Vrijdag 28 maart

07.00 uur: wij wandelen met 9 personen, geheel bewolkt, 6° C, windstil. Vanaf het begin van de wandeling regent het zachtjes, daardoor zien en horen wij

weinig. Europese kanarie, kleine zwartkop, roodborst, kool- en pimpelmees, vink, grauwe gors en aan het einde ook nog appelvink. Wij zijn voor acht uur weer terug.

Wij vertrekken om half tien, windstil en druilerige regen. Wij maken een rondje, eerst naar het noorden naar Estacion de Palazuelo-Empalme, dan zuid naar Serradilla en terug via Torrejon el Rubio. Op de dehessa veel blauwe eksters, zanglijster, grote lijster, rotsmus, zwarte spreeuw, veel putters,



vinken. Verder ook een witgatje, rode wouw en een tiental vale gieren. In Serradilla maken wij een stop om hier wat koffie of warme chocolademelk te gaan drinken, het blijft voortdurend regenen. Wij lunchen bij de gierenrots in onze busjes omdat het buiten hard regent. Wij zijn tegen drie uur teug in ons hotel want het weer blijft erg ongunstig om vogels te kijken. In Villareal zijn de drie informatiegebouwen open en enkelen gaan de informatie en de tentoonstellingen over Monfragüe bekijken.

19.30 uur: Vandaag 2 nieuwe soorten gezien, hetgeen het totaal op 125 brengt deze reis. Kees was er het dichtste bij en wint de eerste prijs (boekje), Arda heeft de tweede (boekje), Hetti de derde prijs en Mario de aanmoedigingsprijs, beiden een Vogelkalender 2011.

Na het diner houdt Hetti namens de deelnemers een gezellige, mooie en erg lovende toespraak tegen Ton en mij en krijgen wij beiden een enveloppe met inhoud. Tot half elf borrelen wij nog wat na bij het harde geluid van de televisie bij de bar.

Vandaag 76 km gereden.

Zaterdag 29 maart

Ik sta om half zeven op en pak mijn spullen. Het regent hard en als ik om kwart over zeven alleen ga wandelen regent het zachtjes. Op het einde van de wandeling hoor ik een wielewaal zingen. Even later kom ik Ton en Marion tegen die de regen ook hebben getrotseerd. Na het ontbijt haal ik het busje naar het hotel, dan hoeft niet iedereen door de modder te lopen.

Om half tien vertrekken wij met harde regen en 6°C. Langs de weg lopen een vijftal edelherten. In een weiland staat een groep van meer dan 40 witte ooievaars. Bij afrit 9 verlaten wij de autoweg en gaan de CC 17.1 op naar Casatejada, richting Almaraz. Wij maken een stop bij de vogelkijkhut van Saucedilla. Van water komt enorm veel damp af, het is koelwater van de kerncentrale. Hier een ralreiger. Even verder stoppen wij bij de volgende vogelkijkhut langs de grote weg. Hier weer enkele koereigers en purperreigers, verder twee bruine kiekendieven.

Daarna verder via de autoweg naar Madrid. Onder houdt de regen even op en stijgt de temperatuur naar 10°C. Even na elf uur stoppen wij bij een tankstation om koffie te gaan drinken. De koffie was erg lekker en om kwart voor twaalf vertrekken wij weer. Op ongeveer 50 km voor het vliegveld, net voor de splitsing naar de R5, gaan wij tanken. Wij tanken beiden 45 liter diesel, die hier € 1,34 kost. Daarna via de R5 verder, dat is een tolweg. Eerste keer € 2,70, later nog een € 1,15. Op deze R5 is ook nog een tankstation, dat wisten wij niet.

Bij het vliegveld aangekomen gaan wij om 13.40 uur naar Terminal 1. Vandaag 277 km gereden en in totaal deze reis 1209 km (38078 km). Het inleveren van de auto ging erg gemakkelijk. Daarna gaan wij om 14.10 uur inchecken bij Terminal 2. Ons vliegtuig staat gepland te vertrekken om vijf uur. Wij vliegen terug in een Boeing 737-900 van de KLM, de Pintail = pijlstaart, die helemaal vol is. Wij vertrekken een kwartier te laat voor een vluchtduur van 1 uur en 50 minuten. Dus wij komen ruim op tijd aan op Schiphol. Wij landen om even voor half acht, dat is een kwartier voor op ons schema. De bagage is er snel en iedereen kan dan ook snel zijns weegs gaan na afscheid te hebben genomen.

